



‘Therapeuten zeiden dat het aan mij lag, want ik was een spons’

Zuiveringsverhaal ‘Therapeuten zeiden dat het aan mij lag, want ik was een “spons” ’

Een jong gezin met een zoontje van nog geen 1 jaar oud, neemt contact met me op. Ze worden belaagd door allerlei vage klachten. Slecht slapen, onrustig zijn, vermoeidheid, steeds het gevoel hebben leeg te lopen aan energie, boosheid ervaren en gedachten hebben die negatief zijn en niet van jezelf lijken te zijn, enge of heftige dromen hebben en een zoontje die s’ nachts gillend wakker wordt. Al met al een vervelend lijstje aan klachten!

De moeder van dit jonge gezin is al een aantal jaar bezig met het ontwikkelen van zichzelf op spiritueel en paranormaal niveau. Zo nam zij deel aan een opleiding ‘Medicijnwiel’ welke op sjamanistische wijze werd gegeven. Tijdens deze opleiding diende zij zich d.m.v. het medicijnwiel te verbinden en af te stemmen op de gehele kosmos.

-En, als je mijn zuivering verhalen vaker leest.. dan weet je dat het afstemmen op het universum/ de kosmos/ de bron echt een no go is. WANT, hiermee leg je direct verbinding met donkere wezens. Ja zeker, ook zij zijn onderdeel van de kosmos.-

Totaal vanuit een goed hart volgde zij deze methode binnen deze opleiding. Maar, haar klachten bleven en werden alsmaar erger en erger. Van paniekaanvallen tot aan moodswings... Deze moeder was op en haar energie ging alle kanten op in haar lichaam!

Als ze om raad vroeg bij therapeuten kreeg ze te horen dat ze een spons was en dat het aan haar zelf lag.

“Je bent een spons, je staat teveel open, je moet vaker op de grond stampen, jezelf in een gouden ei zetten”... Al deze super onprettige oordelen & verouderde methodes kreeg ze er cadeau bij van notabene therapeuten.

-Ik moet toegeven dat ik altijd de kriebels krijg wanneer mensen dit zo is aangepraat. Je praat iemand ontzettend de onzekerheid in EN het berust totaal niet op waarheid.

Je bent geen spons.. Nee, je hebt simpelweg nog niet de juiste tools gevonden die werken voor jou.

En tja, als je dan als therapeut zijnde niet beschikt over dat vermogen om de juiste tools te creëren, is het zo gemakkelijk om de schuld + een oordeel bij je client/ klant neer te leggen. Zonder verdere uitleg. Punt. Bam. En daar sta je dan met je goede gedrag.. Erg onvriendelijk om zo met mensen om te gaan en geloof me lieve mensen, (en wellicht heb je het zelf al ervaren) dit gebeurt enorm vaak!!-

Maar oké, dat even ter zijde!

Tijdens het eerste gesprek merkte ik dat het deze moeder echt diep geraakt had.

Ze werd emotioneel op het moment dat ik haar vertelde dat het echt 100% niet HAAR schuld was. Ik heb haar helder verteld dat dit op geen enkele manier haar schuld is en dat ze geen spons is & ik bood haar een toolset aan die WEL werkt en afgestemd is op de tijd en energie in het hier en nu.

Voordat ik de zuivering uitvoerde vroeg ik haar of zij persoonlijke gidsen bij naam kende.

Wanneer dit zo is, analyseer ik altijd voordat ik ga zuiveren of het zuivere informatie is.

Of, dat het een donker wezen is die zich voordat als een gids d.m.v. shape-shifting.

Zij gaf aan dat ze voorouders had ontmoet op verschillende windrichtingen. Dit is een gebruikelijke visie binnen het sjamanisme.

Ik analyseerde de namen die ze mij gaf en kon duidelijk zien dat dit geen echte voorouders of lichtwezens waren. Het voelde onzuiver en hierover gaf ik haar uitleg.

Vervolgens had ik tijdens de zuivering zeker de nodige donkere wezens verwijderd en koppelde ik dit aan hen terug per email.

Vandaag (05-07-2019) belde ik haar op om te evalueren en ze gaf aan dat ze heel duidelijk de donkere wezens, die ik uit haar systeem verwijderd had, herkende.

Want, zoals de donkere wezens eruitzagen die ik verwijderd had bij haar, zo zag zij die zogenaamde voorouders.

Voor haar viel alles op z'n plek en ze voelde 100% dat de informatie over “de voorouders” geen zuivere informatie was.

Maar, tegelijkertijd voelde de week na de zuivering ook onwennig voor haar. Ze had het gevoel alsof ze enorm moest wennen aan het feit dat alle donkere wezens waren verwijderd en nu hun huis en zichzelf alleen maar omgeven werden door positieve, lichte energie.

En, dat kan zeker zo ervaren worden en is helemaal niet gek! Het is namelijk zo dat je systeem onbewust een soort gewend raakt aan de donkere wezens. Vooral als je er zo onbewust op afgestemd hebt en ermee samenwerkte als het ware.

Dan kun je natuurlijk ineens een bepaalde leegte voelen, die dus eigenlijk heel positief is. Compleet logisch dat deze moeder even de tijd nodig heeft om nog te wennen aan de lichte energieën. Acceptatie is hierin echt het sleutelwoord. Want, des te harder je ertegen vecht, des te meer je je energie vastzet in je lichaam en het nog meer onwennig gaat aanvoelen. Dit legde ik uitgebreid aan haar uit en was voor haar ook helemaal helder.

Verder gaf ze aan dat zowel zij als haar man direct na de zuivering merkte dat hun woning lichter voelde en ruimtelijker. Alsof er een zwaarte was verdwenen.

Ook gaf ze aan dat ze geen enge dromen meer gehad hebben en dat hun zoontje goed doorslaapt. Hij wordt niet meer gillend wakker s 'nachts en de negatieve gedachtes zijn compleet verdwenen.

En die toolset, zet ze dagelijks in! Ze begint eraan te wennen en het zich eigen te maken. Ze ervaart het als prettige tools.

Hele mooie ervaringen! En juist dit verhaal greep mij best wel aan omdat ik zelf ook zo'n 6 jaar geleden in een periode zat waarin ik totaal niet wist wat ik met mijn hooggevoeligheid aan moest.

Ik kreeg destijds ook te horen dat ik wel 50 x op 1 dag moest aarden, dat het allemaal aan mij lag & dat ik ook zo'n spons was.

1 woord = BIZAR! Te bizar voor woorden dat dit mensen zo wordt aangepraat.

Is dit ook wel eens tegen jou gezegd? Zet het a.u.b. van je af. Neem het niet klakkeloos aan, maar vraag om dan wel de juiste tools aangeleverd te krijgen.

Kan diegene jou dat niet geven? Dan weet je dat de oordelen alles over hem/haar zeggen en niets over jou.

Bedankt voor het lezen van dit zuiveringsverhaal!

Wil je weten of ik ook iets voor jou/ jullie kan betekenen? Kijk dan zeker eens op

www.marliekejansen.nl

**Hartelijke groet,
Marlieke Jansen**