



Zuiveringsverhaal 'Een Shamballa inwijding die misgaat & een vervloekt boek'

Begin januari 2020 ontving ik een aanvraag voor een energetische huiszuivering van een gezin uit Noord-Holland.

Ik had contact met de moeder van het gezin, ik noem haar even M.

Ze wilde graag een zuivering aanvragen omdat het sinds 1,5 jaar geleden ineens bergafwaarts ging met haar.. Allerlei vage klachten kreeg ze, die ze niet kon plaatsen.

Zo merkte M. dat ze sindsdien somber is, oververmoeid, nare dromen heeft en soms de huistelefoon hoort afgaan s 'nachts terwijl niemand daadwerkelijk belt, dingen raken zoek en soms vindt ze deze terug en soms ook niet, ze voelt koude en wind terwijl er niets kan tochten en ook man en zoon ervaren vermoeidheid, koude en wind en somberheid.

Wat mij direct opviel was dat M. aangaf dat deze rollercoaster 1,5 jaar geleden begon.

Ik voelde gelijk dat daar iets lag, er was een gebeurtenis geweest destijds wat dit in gang had gezet. Maar, wat dit precies was wist ik toen nog niet natuurlijk. Wel voelde ik dat het tijdens de zuivering helder zichtbaar zou worden.

Op 31 januari 2020 heb ik dit gezin gezuiverd en daarin kwam ik zeker het een en ander tegen wat niet mis is! Nadat ik de nodige opschoning van donkere wezens had gedaan op het adres ging ik naar de personen & dieren zelf kijken. En daarin zag ik dat er in het buikgebied van M. een portaal gecreëerd was tijdens haar Shamballa inwijding, welke ongeveer 1,5 jaar geleden was uitgevoerd!!

Wat letterlijk betekent dat M. in directe verbinding stond met alles en iedereen in het hele universum, dus ook de donkere kant..

Donkere wezens maken hier altijd misbruik van en gebruiken haar lichaam als portaal, om van de ene dimensie naar de andere te springen.

Stel je maar eens voor dat er zo'n portaal in jouw lichaam is geopend en dat deze nare wezens jou als taxi gebruiken. Brrr... Dat wens je niemand toe! Plus, daar kunnen echt veel uiteenlopende klachten bij komen kijken, op verschillende niveaus.

Ik kom het helaas steeds vaker tegen dat een inwijding compleet verkeerd is uitgevoerd. En, begrijp me goed hoor; Dit hoeft helemaal niet vanuit een kwade wil te zijn gedaan. Het kan goed zijn dat de Shamballa master positieve intenties had, maar niet daadwerkelijk capabel genoeg was om dit op een juiste manier uit te voeren.. Heel vervelend en jammer, maar nog erger wat je teweegbrengt bij de ander!

En weet je, vanuit mijn waarheid is het in deze tijd ook compleet overbodig om een inwijding te moeten ondergaan om een healing methode goed te kunnen leren.

Ik adviseer mensen altijd om te healen vanuit hun eigen hogere zelf. Dat is toch de meest krachtige en pure verbinding die je kunt leggen, zonder dat daar bijvoorbeeld donkere wezens tussenkomen en de lijn gaan belasten. Want, ook via de healing lijn kunnen ze overspringen op anderen.

Om die reden heb ik ook mijn eigen healing methode ontwikkeld, waarbij je veel meer in verbinding staat en blijft met jouw innerlijke kern, jouw hogere zelf.

Maar, dat even ter zijde! 😊

Het portaal heb ik gelukkig goed kunnen verwijderen & extra behandeld zodat deze ook niet terugkomt bij M.

Ik keek tijdens de zuivering ook nog naar de spirituele artikelen die dit gezin in huis had en werd direct naar een specifiek boek getrokken. Daar zag ik namelijk zwarte magie, het was een vloek. En, deze vloek had zich ontvouwd om het gehele adres..

De vloek was ingezet door de schrijfster zelf -die tevens ook een spirituele coach is en voor zalen van 400 man staat-.

De reden hierachter was dat de schrijfster M. laag in haar energie wilde houden. Zodat ze niet boven de schrijfster zou uitstijgen, zodat ze afhankelijk zou blijven van haar coaching en boeken. Ik wist echter niets over de eventuele band die de schrijfster en M. wel of niet hadden samen.

Ik had aan M. voorgesteld om de telefonische evaluatie redelijk snel in te plannen, zodat we samen goed konden bespreken wat ik was tegengekomen.

Ze gaf aan dat alles wat ik gevonden en verwijderd had enorm herkenbaar was. Alsof alles op z'n plek viel, zei ze.

Het voelt alsof ze al 1,5 jaar lang aan een zware vrachtwagen aan het trekken was en geen stap vooruit kwam. Ook gaf ze aan dat ze soms al het gevoel had dat ze een soort lift was, maar kon dit maar niet plaatsen..

Daarbij had ze ook veel buikklachten. Ze kon zich goed voorstellen dat er daadwerkelijk een portaal in haar buikgebied zat & was blij dat dit nu weg is.

We hadden het ook over de gevonden zwarte magie. Ik vertelde haar mijn waarnemingen en over welk boek het ging, waarom dit was ingezet.

Ze was er zeker van geschrokken maar tegelijkertijd keek ze er niet raar van op, zei ze.

Ze zei over de betreffende schrijfster/ coach; 'Het lag er al te dik op! Altijd zo overdreven over engelen praten en alles was roze en liefde en positief, gewoon niet realistisch! Het leven is niet altijd roze.'

M. gaf aan dat ze me heel dankbaar is & graag nog verder wil gaan met de Emotionele Blokkades Oplossen. Dit traject gaan we samen in en we gaan ervoor zorgen dat M. weer positief en vooral realistisch verder kan!

Lieve mensen, wees a.u.b. altijd op je hoede. Zeker bij inwijdingen, ongeacht of deze online of face-to-face gegeven worden.

Het is en blijft natuurlijk lastig, want je hebt echt gewoon niet altijd van tevoren door hoe iemand in elkaar steekt.

Daarom kan ik je de volgende tips van harte meegeven;

- ✓ Kijk of de persoon in een soort positieve bubbel leeft, of dat diegene echt wel met beide benen op de grond staat.
- ✓ Zoek contact van tevoren, zodat je weet of een coach bij je aansluit.
- ✓ Laat je goed informeren & laat je zeker niet onder druk zetten om iets te laten uitvoeren.
- ✓ Denk niet van; 'Oh diegene zal het toch vast wel goed weten? Of 'Hij/ zij weet daar vast meer van dan ik'. Jij hebt het recht op informatie en jij hebt het recht om een ander wel of niet toe te laten in jouw energieveld & zoals je leest kan het echt mis gaan zoals het ook bij M. is misgegaan.

Bedankt voor het lezen van dit zuiveringsverhaal!

Wil je weten of ik ook iets voor jou/ jullie kan betekenen? Kijk dan zeker eens op www.marliekejansen.nl

Hartelijke groet,
Marlieke Jansen